

Waarom Jezus



Nicky
Gumbel

Waarom Jezus?

WAAR GAAT HET OM IN HET LEVEN?

Relaties zijn spannend. Ze zijn het belangrijkste in ons leven - onze relaties met onze man of vrouw, vriend of vriendin, ouders, kinderen, kleinkinderen, vrienden, enz.

Het christelijk geloof gaat meer over relaties dan over regels. Het gaat meer over een Persoon dan over een filosofie. Het draait om de belangrijkste relatie die er bestaat; een relatie met de God die ons heeft gemaakt. Jezus zei dat dat het eerste en grootste gebod is: God liefhebben. Het tweede is het liefhebben van de mensen om ons heen. Relaties, daar gaat het om.

WAAROM HEBBEN WE HEM NODIG?

Jij en ik zijn gemaakt om in relatie met God te leven. Tot we die relatie vinden, zullen we altijd iets missen in ons leven. Vaak zijn we ons bewust van een leegte diep vanbinnen. Een rockzanger beschreef dat door te zingen: 'I've got an emptiness deep inside.' Een vrouw beschreef het in een brief aan mij als 'een diepe, diepe leegte'. Een jong meisje noemde het een 'gat in haar ziel'. Mensen proberen deze leegte op verschillende manieren op te vullen. Sommigen proberen het met geld, maar dat bevredigt niet. Aristotile Onassis, een van de rijkste mannen ter wereld, zei aan het eind van zijn leven: 'Miljoenen geven je niet altijd wat je echt nodig hebt in het leven.'

Anderen proberen drugs, alcohol of gaan seksueel los. Een meisje zei tegen mij: 'Deze dingen geven directe bevrediging, maar achteraf voel je je leeg.' Weer anderen proberen de leegte te verdrijven door hard te werken of door muziek, sport of het najagen van succes. Op zich is dat niet verkeerd, maar ze stillen daarmee niet de honger die in ieder mens leeft.

Zelfs de intiemste relaties, hoe mooi ook, kunnen die 'leegte' niet vullen. Niets gaat dat gat vullen behalve de relatie met God, waarvoor je gemaakt bent. In de Bijbel staat dat die leegte wordt veroorzaakt doordat mensen God de rug hebben toegekeerd. Jezus zegt: 'Ik ben het brood dat leven geeft' (Johannes 6:35). Hij is de enige die onze diepste honger kan stillen omdat hij het mogelijk maakt om onze relatie met God te herstellen.

A) HIJ STILT ONZE HONGER NAAR DE ZIN EN HET DOEL VAN HET LEVEN

Op een bepaald moment stelt iedereen de vraag: "Wat doe ik hier?" of "Wat is de zin van het leven?" of "Is er een doel in dit leven?" Zoals Albert Camus, een Franse filosoof, eens zei: 'Mensen kunnen niet leven zonder zin. Pas als we in relatie leven met God, kunnen we het doel en de zin van het leven vinden. Andere dingen geven ons mogelijk tijdelijk bevrediging, maar niet blijvend. Alleen in relatie met onze Schepper vinden we de zin en het doel van ons leven.'

B) HIJ STILT ONZE HONGER NAAR EEN LEVEN NA DE DOOD

Voordat ik christen was, dacht ik niet graag na over de dood. Mijn eigen dood leek nog ver weg. Ik wist niet wat er zou gaan gebeuren en ik wilde er niet over nadenken. Feit is dat we allemaal sterven. Die realiteit wilde ik niet onder ogen zien. God zegt in de Bijbel: 'Hij heeft de mensen besef van tijd gegeven (Prediker 3:11).

De meeste mensen willen niet sterven. We verlangen ernaar voort te leven na de dood. Alleen in Jezus Christus vinden we eeuwig leven. Want onze relatie met God, die hier en nu begint, overleeft de dood en blijft bestaan tot in alle eeuwigheid.

C) HIJ STILT ONS VERLANGEN NAAR VERGEVING

Als we eerlijk zijn, moeten we erkennen dat we allemaal dingen doen waarvan we weten dat ze fout zijn. Soms doen we dingen waar we ons erg voor schamen. Daarnaast zijn we vaak ook ongelooflijk met onszelf bezig. Dat verknoeit ons leven. Jezus zegt: 'Dat wat uit de mens naar buiten komt, maakt hem onrein. Want uit zijn innerlijk, uit zijn hart, komen de slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, kwaadwilligheid, bedrog, onmatigheid, jaloersheid, lasterpraat, hoogmoed, onverschilligheid. Al dit slechte komt uit het innerlijk van de mens en maakt hem onrein' (Marcus 7:20-23). Onze grootste behoefte is vergeving. Net zoals iemand die kanker heeft een dokter nodig heeft, of hij het zich bewust is of niet, hebben wij vergeving nodig, of we ons dat realiseren of niet. Net als met kanker zijn degenen die hun behoefte erkennen veel beter af dan degenen die zich in slaap laten sussen door een vals gevoel van zekerheid. Door zijn dood aan het kruis maakte Jezus het voor ons mogelijk om te worden vergeven en onze relatie met God te herstellen. Op die manier bevredigde hij onze diepste behoefte.

WAAROM JE BEZIGHOUDEN MET JEZUS?

Waarom zou je je bezighouden met het christelijk geloof? Het simpele antwoord is: omdat het waar is. Als het christelijk geloof onwaar is, verdoen we onze tijd. Als het waar is dan moet het van groot belang zijn voor iedereen.

MAAR HOE WETEN WE DAT HET WAAR IS?

We kunnen de beweringen van het christendom testen omdat het historische wortels heeft. Het is gebaseerd op het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus. Ons geloof is gebaseerd op krachtig historisch bewijsmateriaal.

WIE IS JEZUS?

Jezus is de opmerkelijkste mens die ooit geleefd heeft. Hij is het middelpunt van onze beschaving. Per slot van rekening noemen we alles wat voor zijn geboorte gebeurde 'voor Christus' en daarna 'na Christus'. Jezus was en is de Zoon van God. Sommige mensen denken dat hij gewoon een 'goede religieuze leraar' was. Maar dat komt niet overeen met de feiten.

A) WAT HIJ ZEGT OVER ZICHZELF

Jezus beweerde dat hij de unieke zoon van God is, die op gelijke voet met God zelf staat. Hij zei het gezag te hebben om zonden te vergeven. Hij gaf aan dat hij op een dag de wereld gaat oordelen en dat het dan belangrijk zal zijn hoe wij in dit leven op hem gereageerd hebben. CS. Lewis, een Engelse auteur en filosoof, stelde: 'Iemand die een gewoon mens was en de dingen beweerde die Jezus verkondigde, zou niet een groot geestelijk leider zijn. Hij zou óf krankzinnig zijn, of hij zou de duivel zelf zijn. Kies zelf maar. Deze man was- en is de Zoon van God, óf hij was gestoord of nog erger... maar laten we niet aankomen met de neerbuigende onzin dat hij een groot geestelijk leider was. Die mogelijkheid heeft hij ons niet gelaten. Dat wilde hij ook niet.'

B) ZIJN KARAKTER

Veel niet-christenen beschouwen Jezus als hét sublieme voorbeeld van iemand die niet voor zichzelf leeft. De Russische christelijke schrijver Dostojewski zei: 'Ik geloof dat niemand liefdevoller, dieper, sympathieker en perfecter is dan Jezus. Vol bewondering en tegelijk ook jaloers zeg ik tegen mezelf dat er niemand is zoals Jezus en ook nooit meer zal komen. Wat zijn leer betreft, lijkt men het erover eens te zijn dat die de puurste en beste is die ooit uit de mond van een mens is gekomen.'

Voor C.S. Lewis was het duidelijk dat hij niet 'krankzinnig of 'de duivel zelf was. Hij concludeert: 'Hoe vreemd of afschrikwekkend het ook lijkt, ik moet de visie accepteren dat hij God was en is.'

C) ZIJN OVERWINNING OP DE DOOD

Het bewijs voor de lichamelijke opstanding is erg sterk. Toen de discipelen (de leerlingen van Jezus) naar de graftombe gingen, vonden ze een stapeltje kleding in het graf. Het lichaam van Jezus was afwezig.

In de zes weken daarna is hij gezien door ruim 500 mensen. Het leven van de discipelen veranderde en de christelijke kerk werd geboren en groeide enorm.

Een voormalige opperrechter in Engeland, Lord Darling, zei over de opstanding:

'Er is ten gunste van de opstanding zo'n overweldigende bewijslast, positief en negatief, gelet op de feiten en de omstandigheden, dat geen enkele zichzelf respecterende jury ter wereld een ander dan een positief oordeel zou kunnen vellen over de opstanding.' De enige bevredigende verklaring voor alle feiten is: Jezus is inderdaad uit de dood opgestaan en hij bevestigt zó dat hij God was en is.

WÁAROM KWAM HIJ?

Jezus is de enige mens die er zelf voor koos om geboren te worden en hij is een van de weinigen die ervoor koos om te sterven. Hij zei dat de enige reden voor zijn komst was om te sterven voor ons. Hij kwam om 'zijn leven te geven als een losprijs voor velen' (Marcus 10:45).

Kruisiging was een van de wreedste vormen van de doodstraf. Cicero, een Romeinse auteur, beschreef het als: 'de meest wrede en afzichtelijke vorm van marteling. Jezus zou zijn gegeseld met een zweep, die was gemaakt van verschillende repen leer, verzwaard met stukjes metaal en bot. Volgens Eusebius, een historicus uit de derde eeuw, werden 'de bloedvaten van het slachtoffer blootgelegd. Spieren, zenuwen en ingewanden van het

slachtoffer werden zo zichtbaar." Daarna werd Jezus gedwongen om een balk van 1,80 meter te dragen totdat hij bezweek. Toen hij de plaats van executie bereikte, werden spijkers van meer dan vijftien cm door zijn polsen en voeten geslagen. Op die manier werd hij aan het kruis gespijkerd. Urenlang hing hij onder folterende pijn.

Toch maakt de Bijbel duidelijk dat er voor Jezus iets ergers was dan de fysieke en emotionele pijn; dat was de spirituele pijn van het gescheiden zijn van God als gevolg van het dragen van onze zonden.

WAAROM STERF HIJ?

dat Jezus zei dat hij stierf 'voor' ons. Het woord 'voor' betekent 'in plaats van'. Hij deed dit omdat hij van ons hield en niet wilde dat wij zelf de prijs zouden moeten betalen voor alles wat wij verkeerd hadden gedaan.

het kruis heeft hij onze zonden en fouten op zich genomen. Dat deed hij voor jou en voor mij. Zelfs als of ik de enige persoon in de wereld zou zijn geweest, had hij dat nog gedaan. De apostel Paulus schreef over 'de zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven (Galaten 2:20). Uit liefde voor ons, gaf hij zijn leven als een losprijs.

Het woord 'losprijs' komt van de slavenmarkt. Een vriendelijk persoon kon een slaaf kopen om hem vrij te laten, maar eerst moest hij de losprijs betalen. Jezus betaalde aan het kruis, door zijn bloed, de losprijs om ons vrij te maken.

VRIJ VAN WAT?

a) Vrij van schuld

Of we ons schuldig voelen of niet, voor God zijn we allemaal schuldig omdat we vaak zijn leefregels in gedachten, woorden en daden overtreden hebben. Wanneer iemand een misdaad pleegt, is er een straf die betaald moet worden. Op dezelfde manier staat er een straf op het breken van Gods leefregels. In de Bijbel staat: 'Want de zonde betaalt een loon uit: de dood' (Romeinen 6:23).

Het gevolg van de dingen die we verkeerd doen, is eeuwige scheiding van God. We verdienen deze straf allemaal. Aan het kruis nam Jezus deze straf in onze plaats op zich. Zodat wij volledig vergeven zijn en onze schuld weggenomen is.

B) VRIJ VAN VERSLAVING

Jezus zei: "Iedereen die zondigt, is een slaaf van de zonde (Johannes 8:34). Jezus is gestorven om ons vrij te maken van die slavernij. Aan het kruis is de macht van verslaving verbroken. Hoewel we af en toe terugvallen, is de macht van deze verslaving verbroken toen Jezus ons vrijkocht. Daarom zei Jezus verder: 'Pas als de Zoon u zal bevrijden, zult u echt vrij zijn' (Johannes 8:36).

C) VRIJ VAN ANGST

Jezus kwam 'om door zijn dood de duivel, die de dood onder zijn macht heeft, uit te schakelen, en om al degenen die heel hun leven lang onder de angst voor de dood gebukt

gingen, te verlossen van deze slavernij (Hebreeën 2:14,15). We hoeven niet langer bang te zijn voor de dood. De dood is niet het einde voor de mensen die Jezus heeft vrijgekocht. Het is de toegang tot de hemel, waar we zelfs vrij zullen zijn van de aanwezigheid van zonde.

Als Jezus ons vrijmaakt van de angst voor de dood, maakt hij ons ook vrij van alle andere angsten.

VRIJ WAARTOE?

Jezus is niet langer fysiek op aarde, maar hij heeft ons niet alleen gelaten. Hij heeft zijn Heilige Geest gezonden om bij ons te zijn. Wanneer zijn Geest in ons komt leven, geeft hij ons nieuwe vrijheid.

A) VRIJ OM GOD TE KENNEN

De dingen die we verkeerd doen, veroorzaken een barrière tussen God en ons: 'Het ligt aan jullie eigen zonden! Zij staan als een muur tussen jullie en je God' (Jesaja 59:2). Toen Jezus aan het kruis stierf, verwijderde hij de barrière die bestond tussen God en ons. Zo maakte hij het mogelijk voor ons om een relatie te hebben met onze Schepper. Wij worden zijn zoons en dochters. De Geest verzekert ons van deze relatie en helpt ons om God beter te leren kennen. Hij helpt ons te bidden en Gods woord (de Bijbel) te begrijpen.

B) VRIJ OM LIEF TE HEBBEN

'Wij hebben lief, omdat God ons het eerst heeft liefgehad (1 Johannes 4:19). Als we naar het kruis kijken, begrijpen we Gods liefde voor ons. Wanneer de Geest van God in ons komt leven, ervaren we die liefde. Als dat gebeurt, ontvangen we nieuwe liefde voor God en voor andere mensen. We zijn vrijgemaakt om een leven van liefde te leven. Een leven waarin het liefhebben en dienen van Jezus en andere mensen centraal staat in plaats van een leven dat om onszelf draait.

C) VRIJ OM TE VERANDEREN

Soms zeggen mensen: 'Je bent wie je bent. Je kunt niet veranderen.' Het goede nieuws is dat we, met behulp van de Heilige Geest, kunnen veranderen. De Geest geeft ons de vrijheid om het soort leven te leiden dat we diep vanbinnen altijd wilden leven. Paulus vertelt ons dat de vrucht van de Geest is: 'liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen, eenvoud en zelfbeheersing' (Galaten 5:22). Wanneer we de Geest van God vragen om te komen en in ons te leven, gaan deze prachtige eigenschappen toenemen in ons leven.

WAAROM NIET?

God biedt ons dus in Jezus Christus vergeving, vrijheid en zijn Geest aan. Dit alles is een geschenk van God. Als iemand ons een cadeau geeft, kunnen we kiezen. We kunnen het aannemen, openen en ervan genieten. Of we kunnen zeggen: 'Nee, bedankt. Helaas gebruiken veel mensen excuses om het cadeau van God niet te accepteren.

Een aantal excuses zijn hierna weergegeven:

A) 'IK HEB GOD NIET NODIG'

Als mensen dit zeggen, bedoelen ze meestal dat ze best gelukkig zijn zonder God. Wat ze zich niet realiseren, is dat onze grootste behoefte niet 'geluk' maar 'vergeving' is. Mensen moeten wel heel trots zijn als ze zeggen dat ze geen behoefte hebben aan vergiving.

We hebben allemaal vergiving nodig. Zonder vergiving zitten we zwaar in de problemen. Want God is niet alleen een liefhebbende Vader, hij is ook een rechtvaardige rechter.

Of we accepteren wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis, of we betalen op een dag zeli de rechtvaardige straf voor de dingen die we verkeerd hebben gedaan.

B) 'IK MOET ER TE VEEL VOOR OPGEVEN'

Soms wijst God ons op iets in ons leven waarvan we weten dat het verkeerd is en dat we zouden moeten opgeven als we willen genieten van de relatie met God door Jezus.

Maar wat we dan moeten onthouden:

1. God houdt van ons. Hij vraagt ons alleen dingen op te geven die ons kunnen schaden. Als mijn kinderen spelen met een scherp mes, zeg ik dat ze daarmee moeten ophouden. Niet omdat ik hun plezier wil bederven, maar omdat ik niet wil dat ze zich pijn doen.
2. Wat we opgeven, staat in geen verhouding tot wat we ontvangen. De prijs om geen christen te worden, is veel groter dan de prijs die je betaalt om wel een christen te worden.
3. Wat wij opgeven is niets in vergelijking met wat Jezus opgaf toen hij aan het kruis stierf voor ons.

C) 'ER ZIT VAST EEN ADDERTJE ONDER HET GRAS'

Logisch, mensen vinden het vaak moeilijk om te aanvaarden dat er iets gratis is in dit leven. Ze vinden het te gemakkelijk klinken en denken dat ergens een addertje onder het gras schuilt. Maar wat ze niet beseffen, is dat het voor ons wel gratis is maar niet voor Jezus. Hij betaalde ervoor met zijn eigen bloed. Voor ons is het gemakkelijk, maar voor hem was dat het niet.

D) 'IK BEN NIET GOED GENOEG'

Niemand van ons is goed genoeg. Dat kunnen we ook nooit worden voor God. Dat is precies waarom Jezus is gekomen. Hij maakte het mogelijk voor God om ons te accepteren zoals we zijn, wat we ook gedaan hebben en wat een puinhoop we ook van het leven hebben gemaakt.

E) 'IK HOUD HET NOOIT VOL'

We hebben gelijk wanneer we denken dat we het nooit kunnen volhouden. Dat kunnen we zelf niet, maar de Geest van God, die in ons komt wonen, geeft ons de kracht om christen te blijven.

F) 'IK DOE HET LATER'

Dit is misschien het meest gebruikte excuus. Soms zeggen mensen: 'Ik weet dat het waar is, maar ik ben er nog niet klaar voor'. Ze houden het af. Hoe langer we het uitstellen, des te moeilijker wordt het en des te meer missen we. We weten nooit of we nog een kans krijgen.

Wanneer ik voor mijzelf spreek, heb ik maar van één ding spijt, namelijk dat ik het geschenk niet eerder heb aangenomen.

WAT MOETEN WE DOEN?

Het Nieuwe Testament maakt duidelijk dat we iets moeten doen om Gods geschenk aan te nemen. Dat is een daad van vertrouwen. Johannes schrijft: 'Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige Zoon ervoor overhad. Iedereen die in hem gelooft, gaat niet verloren maar heeft eeuwig leven' (Johannes 3:16).

Geloven vraagt om vertrouwen, gebaseerd op alles wat we weten over Jezus. Het is geen gok. Het is ons vertrouwen in een Persoon stellen. Het lijkt een beetje op het vertrouwen dat een bruid en bruidegom elkaar geven als ze op hun trouwdag zeggen: 'Ja, ik wil'.

De manier waarop mensen deze stap van vertrouwen zetten, verschilt enorm. Ik wil één manier beschrijven waarop je deze stap van geloof nú kunt zetten. Samengevat in drie eenvoudige zinnnetjes:

A) 'HET SPIJT ME'

Vraag God om vergeving voor alle dingen die je verkeerd hebt gedaan en keer alle dingen waarvan je weet dat ze fout zijn in je leven de rug toe. Dit is wat de Bijbel bedoelt met 'berouw hebben'.

B) 'DANK U'

We geloven dat Jezus voor ons gestorven is aan het kruis. Bedank hem omdat hij voor je stierf en voor zijn geschenken: vergeving, vrijheid en zijn Geest.

C) 'ALSTUBLIEFT'

God dringt zich nooit op in onze levens. Accepteer zijn geschenk en nodig hem uit om door zijn Geest in je te leven.

Als je een relatie met God wilt en je er klaar voor bent om deze drie dingen te zeggen, tref je hierna een heel eenvoudig gebed aan dat je kunt bidden en dat de start wordt van die relatie:

Heer Jezus Christus,

Ik heb spijt van de dingen die ik verkeerd deed in mijn leven (neem wat tijd om zijn vergeving te vragen voor iets dat door je hoofd gaat).

Vergeef mij alstublieft.

Ik keer mij nu af van alles waarvan ik weet dat het verkeerd is.

Dank u dat u stierf aan het kruis voor mij, zodat ik vergeven en vrijgemaakt kon worden.

Dank u dat u mij vergeving en uw Geest wilt geven.

Kom alstublieft in mijn leven met uw Heilige Geest en blijf voor altijd bij mij.

Dank u, Heer Jezus. Amen.

WAT NU?

1. VERTEL HET IEMAND

Het is belangrijk om het aan iemand te vertellen om zo de beslissing die je hebt genomen te onderstrepen. Vaak wordt iets pas werkelijkheid voor je als je het aan iemand verteld hebt. Het is waarschijnlijk het beste om het te vertellen aan iemand waarvan je denkt dat die blij zal zijn met het nieuws.

2. LEES DE BIJBEL

Als we Jezus hebben leren kennen en hem hebben leren vertrouwen, worden we kinderen van God (Johannes 1:12). Hij is onze hemelse Vader. Hij wil, zoals iedere vader, een diepe relatie met ons. We ontwikkelen die relatie door naar hem te luisteren (primair door de Bijbel) en door met hem te spreken in gebed.

3. BEGIN MET IEDERE DAG TOT GOD TE SPREKEN (D.W.Z. BIDDEN)

Wat mij daarbij erg hielp:

A - Aanbidding

God prijzen voor wie hij is en wat hij heeft gedaan.

B - Belijden

Gods vergeving vragen voor alles wat we verkeerd hebben gedaan.

C - Danken

God danken voor gezondheid, familie, vrienden, enz.

D - Voorbede

Bidden voor onszelf, onze vrienden en anderen.

4. SLUIT JE AAN BIJ EEN KERK

Het is belangrijk om deel te worden van een groep christenen die samenkomt om God te aanbidden, om te horen wat God zegt tot hen, om elkaar te bemoedigen en om vrienden te maken. De kerk zou zo'n plek moeten zijn!

Ik had het gebed op pagina 19 voor het eerst op 16 februari 1974. Het veranderde mijn leven. Het is het beste en belangrijkste dat ik ooit heb gedaan. Ik vertrouw erop dat dit voor jou niet anders zal zijn!